



Lijstje voor later

leidraad voor een uitvaart die bij jou past

Nadenken over je eigen uitvaart. Ik kan me voorstellen dat je dat liever uitstelt tot later.

Een keertje. Als het actueel wordt. Alleen... dat moment is zelden te voorspellen.

Daarom is het helemaal niet zo gek om er af en toe eens over na te denken, om er iets over op te schrijven of om er met elkaar over te praten. Zodat de mensen die jou liefhebben later -als het ooit zover is- kunnen terugvinden hoe jij graag afscheid wil nemen. Dat maakt hun verdriet niet minder.

Wat het wel doet is de situatie een klein beetje makkelijker maken. Omdat niemand zich af hoeft te vragen of ze het wel goed doen. Ook dat is liefde. En die neemt geen afscheid.

Liefs, *Tanya*

Na mijn overlijden wil ik graag dat mijn lichaam:

wordt begraven op in

en wordt bijgezet in het familiegraf, nummer:

wordt begraven op natuurbegraafplaats in

wordt gecremeerd bij in

ter beschikking wordt gesteld aan de wetenschap

Ook van belang:

.....
.....

Mijn manier van opbaren is:

in een basis kist in een massief houten kist in een duurzame kist

in een gepersonaliseerde kist (met bijvoorbeeld beschildering, wrap, foto's)

in een afscheidswade op een houten opbaarplank

in een afscheidswade in een mand

Ook van belang:

.....
.....

Mijn plek van opbaren:

thuis op een specifieke plek

in een afscheidskamer van in

in uitvaartcentrum in

Ook van belang:

.....
.....

Mijn laatste outfit bestaat uit:

.....
.....

Berichtgeving overlijden en uitnodiging voor afscheid:

- via rouwkaarten per post
- via rouwbericht per whatsapp
- via advertentie in

Ook van belang:

Input voor rouwbericht:

- Quote / spreuk / levensmotto:
- Dresscode voor genodigden:
- Favoriete (kleur) bloemen:

Online condolance:

Ja nee

Livestream:

Ja nee

Fotografie / Videografie

Nee Ja, door

Condolance vooraf / persoonlijk afscheid nemen

Ja, met open gesloten kist

Nee

Ook van belang:



DAG VAN HET AFSCHEID

Het afscheid vindt plaats in:

de aula van de begraafplaats het crematorium

in de kerk: in

op locatie: in

Ook van belang:

Vervoer per:

Rouwwagen rouwbus rouwfiets boot koets eigen vervoer

Anders nl:

Livemuziek:

Nee ja

Muziekkeuze:

titel

artiest

bij entree:

gedurende de plechtigheid: 1

2

3

4

5

bij vertrek:

Wie wil je graag laten spreken?

Welk verhaal wil je graag laten vertellen?

NA DE PLECHTIGHEID

De condoleance vindt plaats in:

de koffiekamer van de begraafplaats het crematorium
op locatie:

Type condoleance:

formeel informeel

koffie met zoetheid koffie met broodjes borrel met hapjes anders nl.:

Te serveren:

koffie thee frisdrank bier wijn binnenlands gedistilleerd buitenlands gedistilleerd

Extra serveren:

favoriet drankje:

favoriet hapje:

Wat ik verder belangrijk vind:

Goed om te weten: het maakt écht niet uit waar je verzekerd bent, je mag te allen tijde zelf bepalen door wie je je afscheid laat regelen, begeleiden en verzorgen. Zelfs als je verzekeraar zelf een uitvaartonderneming exploiteert.

Ik wil mijn afscheid laten begeleiden door:

van

uit

Ingevuld, aangevuld en getekend in op door:

Voor- en achternaam

Handtekening

Een uitvaart hoeft allang niet meer volgens vaste gebruiken en plechtigheden plaats te vinden; er zijn ontelbaar veel mogelijkheden om het in te vullen op een manier die jouw levensstijl en gedachtegoed met respect weerspiegelt. Wil je meer weten, geïnspireerd worden of onderzoeken of jouw specifieke wensen mogelijk zijn, maak dan een afspraak met Tanya voor een kop koffie en een verhelderend gesprek.